

# Het park met de vele namen : het koningin Astrid park

Weinig parken kunnen bogen op zoveel namen als dit : ‘Hof der Recoletten’ - ‘De Franciscanentuin’ - ‘Botaniek-enhof’ of in goed nederlands ‘Jardin Botanique’. Na de dood van koningin Astrid werd het park in 1936 definitief als Koningin Astridpark ingewijd.

In 1850 werden de terreinen van de vroegere Franciscaner abdij definitief door de stad verworven. Een deel werd aangewend voor de uitbreiding van de gevangenis, een ander voor de bouw van de Magdalena kerk. Om de resterende 2,5 ha tot een publiek park in landschapstijl om te vormen werd opnieuw beroep gedaan op tuinarchitect E. Rosseels, die kort daarvoor niet zover daar vandaan ook al de tuin van bankier Dujardin (St-andreas instituut) voor zijn rekening had genomen.

Om op deze kleine oppervlakte de illusie van een landschapstuin te realiseren werd vooral gewerkt met hoogteverschillen, glooiende grasvelden, slingerende paden en dichte randbeplanting langs de straatzijden.

Het meer dan honderdvijftig jaar oude park bevat thans heel wat schitterende bomen in volle wasdom: platanen, eiken, tulpenbomen, esdoorns, linden, treurwilgen, honingbomen, essen enz.. Door deze hoogroei is op sommige plaatsen voor de onderbegroeiing naar schaduwminnende planten overgegaan.

Actuele foto's anno 2008 van het Koningin Astridpark met thans prachtig volgroeide bomen. foto's dirk staels



Ingekleurde foto uit 1905 met de kiosk duidelijk in beeld en Magdalenakerk op achtergrond. Stadsarchief Brugge - [www.beeldbankbrugge.be](http://www.beeldbankbrugge.be)



Foto uit 1901, bemerk het nog jonge bomenbestand en de houten puntgevel van huis Verhaeghe. Stadsarchief Brugge - [www.beeldbankbrugge.be](http://www.beeldbankbrugge.be)

